

Birgit Pesonen Hedman
Lönngatan 56
942 32 Älvsbyn

Medborgarförslag
2006-05-09

Angående barn och ungdomar och parker i centrala Älvsbyn

Jag har iakttagit en företeelse som återkommer varje år då cykelsäsongen startar nämligen att hoppa och göra konst med cykel är otroligt populärt bland grabbar. Ett av de få bra ställen för detta är tydligen garageuppfarten vid huset på Björkgatan mitt emot vårt hus. Det är ingen dum aktivitet, den ger motion och färdigheter och verkar kul men platsen kan vara riskabel med tanke på trafiken. En annan frisk aktivitet bland små kommuninvånare är att pröva fiska i Korsträskbäcken här nedanför oss men det går inte alls numera efter de röjningar som gjorts eftersom de genast fastnar i alla träd som fällts ner i bäcken. Synd tycker alla de små grabbar och tjejer som gärna skulle ha fiskat där.

I byn finns ett antal gröna plättar men ytterst sällan ser man folk på dessa ytor. Varför?

Fråga ungdomar i Älvsbyn vad de vill ha för aktivitet och vad får man för svar
□ Jo, bussbiljett och bussar till Piteå □. Varför är jag inte förvånad? Bygger ungarna en koja så kommer kommungubbarna och kommenderar att den ska rivas och städas bort. Slalombacken är knappt åkbar i två veckor. Disco och spelningar är sällsynta. Det här med barnperspektiv inom kommunen verkar inte vara alltför påtagligt.

Förslag: 1. Bygg en hoppbana/grej för cykelkonst i parken mot järnvägsstationen och bäcken - ta med pojkar från Älvåkra skolan som får göra sitt årliga dagsverke där.

2. Sätt upp ett hopp-grej för brädåkare i Lomtjärnsparken eller på annan plats för den gruppen.

3. Städa bort när ni röjer vid bäcken inne i byn så blir det mycket snyggare.

4. Gör parkerna till folk att vistas i

5. Plog upp och ha belysning vid Lomtjärn om vintrarna så folk kan åka skridskor där, utan puck och klubba (för det har dom på alla andra isbanor)

6. Och Kanisbacken som kunde vara en attraktion men tyvärr kan vi inte göra vatten till snö i Älvsbyn även om det verkar gå på andra orter. Dessutom saknas kanske initiativ och fantasi, vilket är bra att ha om man har lite pengar.

Mycket är vunnet om vi får barnen att tycka om vår kommun och att man faktiskt kan göra roliga aktiviteter på hemorten och inte alltid söka □happening□ i grannkommunerna.

Med vänliga hälsningar

Birgit